



Stichting
Melief

NIEUWSBRIEF



HELP ONS
DE DIEREN
TE HELPEN!



Marc Winters & Lothar Vermeulen. Foto: Sabine Bison

Voorwoord

Beste dierenliefhebbers, donateurs en adoptanten,

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we ons vooral gericht op de verzorging van de dieren bij Melief. Want met de minste personele bezetting sinds jaren, moeten we natuurlijk onze werkinzet goed verdelen. De weekplanning met de dagelijks terugkerende activiteiten zoals voeren, drinkwater verversen, de stallen uitmesten en de verblijven schoonmaken heeft prioriteit. Er zijn namelijk altijd onverwachte activiteiten zoals extra zorg voor zieke dieren en bezoeken aan de dierenarts.

Dit betekent dat we een opnamestop in moesten stellen. Dat is een moeilijke beslissing als je dieren in nood wilt helpen en dan standaard nee moet zeggen als er hulp voor een dier wordt gevraagd. Sommige mensen staan erop dat Melief moet helpen, zelfs als we aangeven dat het op dit moment niet mogelijk is. Zulke situaties zijn erg moeilijk, vooral als het in je bloed zit om dieren te helpen. In deze nieuwsbrief kun je het verhaal lezen van Angie, de kat die voor onze tuin werd achtergelaten terwijl ze hoogzwanger was. Natuurlijk zijn we er voor zulke dieren!

In een permanente opvang als Melief is het onvermijdelijk dat we steeds weer afscheid moeten nemen van dieren - soms verwacht, soms onverwacht. Een bijzonder moeilijk verlies was dat van het boegbeeld van Melief, Survivor de os. Zijn verhaal staat ook in deze nieuwsbrief. Zijn unieke, zachtmoedige karakter zal nooit vergeten en nooit vervangen kunnen worden. We hopen dat de kalfjes Amadeo en Charissa bezoekers kunnen laten zien dat koeien zachtaardige, vriendelijke en geïnteresseerde dieren zijn die het niet verdienen om gebruikt te worden voor vlees en melk.

Twee nieuwe grote dieren betekent natuurlijk meer werk. Gelukkig hebben zich onlangs een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld om te helpen met het uitmesten van de stallen en het schoonhouden van de verblijven. We hebben ook eindelijk de zekerheid dat twee nieuwe vaste krachten het team komen versterken, wat geweldig nieuws is omdat één van de medewerkers met langdurig ouderschapsverlof is.

Zoals je je kunt voorstellen, kost het niet alleen de nodige menskracht maar ook heel veel geld om Melief draaiende te houden. Daarom zijn we onze vaste donateurs en diensponsors zo ontzettend dankbaar voor hun steun! We hopen dat we op jullie kunnen blijven rekenen! Natuurlijk is het mogelijk om alle dieren van Melief op afstand te adopteren en zo de opvang maandelijks te steunen. Voor (nieuwe) geïnteresseerden stellen we een aantal dieren ter adoptie op afstand voor in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

PS Op 8 juli was Melief onderdeel van de tv-uitzending van wetenschapsprogramma Focus op NPO2. Je kunt de aflevering Animal Farm terugkijken via NPO Start.

Lothar Vermeulen & Marc Winters



Nog geen donateur? Vul dan snel het formulier op de laatste pagina in!

ZOMERFEEST 2024

ZONDAG 25 AUGUSTUS



11.00–17.00 UUR

WAAR? FRIESENWEG 5 IN SÖGEL



De zomer is aangebroken, dus we zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor ons jaarlijkse Zomerfeest. Wie al eens geweest is, weet dat je dit niet kunt missen!

Zoals ieder jaar op de laatste zondag van augustus vieren we het bestaan

van Melief Animal Sanctuary met muziek, lekker vegan eten, een tombola en nog veel meer.

De opbrengst is natuurlijk in zijn geheel voor de geredde dieren bij Melief, die dan ook het stralend middelpunt van deze dag zullen zijn!

Wij moeten erop wijzen, dat aan de doorgaande weg buiten het dorp volgens de Duitse wet parkeren niet is toegestaan!

Jullie zijn allemaal van harte welkom om op 25 augustus samen te feesten. Komen jullie ook?

BEZOEK DOOR WOONGROEPEN

Jaren geleden besloten we, om niet slechts 1 keer per jaar, tijdens het Zomerfeest, de opvang open te stellen voor donateurs en belangstellenden. Want als volledig door donaties gefinancierde organisatie, vinden we het heel belangrijk dat de mensen die financieel ondersteunen, kunnen zien welke dieren er met hun geld geholpen worden en hoe het met de dieren gaat. Dus zijn we sinds jaar en dag op zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur geopend voor publiek.

Het publiek is altijd heel verschillend. Er zijn mensen die twee uur rijden om eindelijk hun adoptiedier te kunnen bezoeken. Maar er zijn ook bezoekers die langs fietsen, het

bord aan de straat zien staan en besluiten een kijkje te nemen. En dan zijn er de vaste bezoekers, jong en oud, die vrijwel iedere week hun vaste rondje doen bij de dieren.

Er komen ook mensen kijken, omdat ze ons bij Binnenstebuiten op tv hebben gezien, of door een vrijwilliger op een stand bij bijvoorbeeld de Vegan Lentemarkt in Groningen enthousiast gemaakt zijn.

Wat ook veel gebeurt, is dat er (woon)groepen met begeleiders komen om de dieren te bezoeken. Dit varieert van volwassenen met een beperking of psychische klachten tot jonge kinderen, die door (soms zeer ernstige) omstandigheden niet

thuis kunnen wonen. Prachtig is het om te zien, dat deze mensen vaak enorm kunnen genieten en zelfs opbloeien door het contact met de dieren. Zou het komen doordat dieren van nature geen vooroordelen hebben en zich niet anders voordoen dan ze zijn? Wie zal het zeggen.

Feit is dat het extra glans geeft aan de educatieve functie die de dieren al hebben door eenvoudigweg te leven in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden.

Onze openingstijden

Iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.



VERSTERKING IN DE GROTE STAL:

honden Elsa, Mads en Velkan



Nadat kuddebewakers Bourbon en Teddy overleden waren, woonden tussen de geiten en koeien in de grote stal alleen nog Alma en de twee jonge zussen Dobra en Alisa. Want nieuweling Montana bleek achteraf niet zo op zijn plek bij de koeien en woont nu in de roedel bij de schapen. En aangezien zowel Alma als Dobra de parasiet Leishmania, die voorkomt in het Middellandse Zee-gebied, bij zich dragen, wat hun leven bij een uitbraak van leishmaniose zou kunnen verkorten, vroegen we onze contactpersoon Indie om ogen en oren open te houden voor Mastíns español in Spanje, die in aanmerking zouden kunnen komen om het bewakingsteam in de grote stal te versterken.

Allereerst kwam er informatie over Elsa.

Een Mastína van 5 jaar die afgestaan was door een veehouder, nadat ze door hem als puppy-productie-machine gebruikt was.

Mede doordat bekend was dat ze goed met dieren en met mensen om kan gaan, besloten we dat ze mocht komen.

20 april kwam Elsa bij Melief aan. Wat een lieve, zachtmoedige hond, maar wat was ze schuw, zeker ten opzichte van mannen... Gelukkig bleek ze wel waaks aan de rand van het terrein, dus in die zin is ze absoluut op haar plek.

Bij navraag kwam eruit dat Elsa van haar vorige eigenaar gered was, ze werd door hem geslagen, zelfs met een stok...

Dat verklaart dat ze vaak zo op haar hoede is bij mensen. Hopelijk herwint ze het vertrouwen in de mensheid...

Voorts vertelde Indie over Mads en Velkan, 2 Mastínbroers die gewerkt zouden hebben bij een boer, maar gedumpt waren in een dorp. Vraag ons ook niet hoe zo iets in zijn werk gaat en wat de gedachte hierachter is. Het feit is dat de heren dus op straat rondzwierven.

Mads, met de witte driehoek op zijn snuit, zou 5 jaar oud zijn en Velkan 2 jaartjes ouder.



Mads



Elsa



Velkan

Rustige honden, ook tegen voorbijgangers en dus uit een werklijn. Op 26 mei haalde Lothar hen op van hun tussenstation en kwamen ze bij Melief aan.

Het is allemaal nog wat nieuw, ook omdat de situatie met het werk aan de omheiningen even anders is, maar de broers zijn graag bij de dieren in de stal en kijken nauwelijks van elkaars zijde.

Welkom in de hondenfamilie: Mads, Elsa en Velkan!

Hierbij heten we Elsa, Mads en Velkan van harte welkom en hopen we samen met Alma, Dobra en Alisa weer een compleet bewakingsteam in de grote stal te hebben!

Vul het formulier op de achterzijde van deze nieuwsbrief in om de honden financieel te ondersteunen.





Hallo!



GEDUMPTE HOOGZWANGERE POES

Begin mei reed onze Angie 's avonds langs onze sanctuary en zag dat er een kat doelloos langs de straat liep.

Samen met Lothar probeerde ze haar te vangen, maar ondanks dat ze tam was, was ze te onrustig en schrikachtig... Lothar zette diverse vangkooien op strategische plekken en toen was het afwachten...

Om 2.00 uur in de nacht zat de poes in de kooi. Snel bracht Lothar haar naar binnen, veilig van het verkeer dat met 100 km/u voorbijraast! Bij de eerste check in de ochtend, om te kijken hoe ze het maakte,

bleek ze een baby gekregen te hebben in de vangkooi... Snel zette Lothar haar over in een comfortabeler nest. Ze at zichzelf drie slagen in de rondte, zo uitgehongerd was ze. Uiteindelijk heeft de lieve huispoes 6 kittens op de wereld gezet. 6 magere kittens, waaraan te zien is, dat de poes geen goed verzorgd thuis heeft gehad...

Als Angie de poes niet toevallig in het voorbijgaan had zien rondstruinen, waar had het arme dier haar kinderen dan moeten krijgen? In de bosjes? In een greppel? Aan de rand van deze doorgaande weg...?

Wat bezielt mensen om een hoogzwangere huiskat zomaar voor de deur te dumpen...?

De jonge moeder heet nu Angie en voor de 6 kittens, die gelukkig al snel wat dikker geworden zijn, hebben we een fijn nieuw thuis gevonden!



EEN HART VOOR ONZE MELIEF-DIEREN

Een adoptie op afstand van één van de dieren die bij Melief wonen is symbolisch.

Sommige dieren hebben meerdere adoptiefouders, sommige hebben er geen. Alle adoptiebedragen die binnenkomen, gaan op de grote hoop om alle voer-, dierenarts- en andere kosten van te betalen.

De 6 die hier voorgesteld worden, zijn allemaal op onze website bij adoptiedieren terug te vinden.

meliefanimalsanctuary.org

Vanzelfsprekend hebben we, met de meer dan 1000 dieren aan wie Melief onderdak biedt, niet alle dieren op de website staan.





KATER IN DE VOORTUIN

Nadat hoogzwangere poes Angie voor de opvang aan de straat gevangen was, leek er nog een kat in de voortuin rond te lopen.

Het komt niet zelden voor dat dieren met meer tegelijk gedumpt worden, dus waren we extra alert en zetten we de vangkooi met kattenvoer weer op scherp. En bingo, de kooi zat de volgende dag alweer vol. Dit keer bleek het om een jonge, zeer schuwe, gecyperde kater te gaan.

Zijn aids- en leukose-test was gelukkig negatief en hij kreeg een plekje in een bench met voer, een mandje

en een kattenbak in het Kattenhuis, zodat hij vast aan de omgeving en de andere katten kon wennen.

Sphinx, zoals de knappe jongeman gedoopt werd, vond het allemaal maar niets en bleef enorm bang... Een weekje nadat hij zijn laatste enting had gekregen, zetten we de deur van de bench open, zodat hij kon gaan en staan waar hij wil op het Melief-terrein. Dat liet hij zich geen 2 keer zeggen, binnen de kortste keren was er geen spoor meer van Sphinx te bekennen.

We weten dat hij vast een fijn plekje tussen de hooi- en strobalen heeft gevonden, tussen de andere katten die weten waar hun eten en drinken staat, maar die verder niets met mensen te maken willen hebben...

**LOVE
ANIMALS**

HELP MET EEN ADOPTIE OP AFSTAND!

Het is altijd mogelijk om ter plekke een dier aan te wijzen dat je op afstand wilt ondersteunen.

Maandelijks een algemeen bedrag voor de dieren overmaken is natuurlijk ook heel fijn! Hartelijk dank, namens de dieren, voor je steun!

Op de volgende bladzijden stellen we 6 van onze beschermelingen voor.





Sharky

is een kind van ex-fokzeug Sam. Sam bracht in een fokstal in de industrie 243 biggen ter wereld. Er kwamen er nog 11 bij, maar gelukkig kreeg ze die in alle vrijheid bij Melief.

Vijf van deze geweldige varkens zijn bij Melief blijven wonen. Sharky was het allerkleinste biggetje van Sam's laatste worp en kreeg bijna geen

melk. Hij was zo zwak dat we hem iedere 2 uur flesvoeding gaven.

Sharky is een echte vechter en doorzetter. Zonder deze 2 eigenschappen had hij het niet gered!



Flip

is een ex-circusgeit en werd door een reizend circus bij een boer achtergelaten. Het circus betaalde door geldgebrek de pacht van het terrein aan de boer in natura met de geitjes Flip, Salto en Tina. Aangezien de geiten voor de boer alleen maar geld zouden kosten aan voer en castratie, wilde hij er zo snel mogelijk vanaf.

Inmiddels is Flip zijn kunstjes verleerd, maar toen hij pas bij Melief was, sprong hij nog op je rug, als je op handen en knieën ging zitten!



SPONSOR EEN
DIER VOOR HET
GOEDE DOEL



Tim

werd vastgebonden aan een verkeersbord naast het Melief-terrein gevonden. Zonder indentificatie-chip en met een vreselijk ontstoken huid, waar bijna geen haar meer op zat.

Ondanks een zoektocht via de sociale media naar waar hij vandaan kwam, kwam er geen aanknopings-

punt ... Bij Melief is hij hersteld van zijn ontstoken huid, gecastreerd en zijn er meerdere tumoren verwijderd.

Tim geniet hier nu van zijn oude dag en is niet te beroerd te happen als hij iets moet doen wat hij niet wil!

Putin

is niet voor de poes... Hij werd in een kattenvervoersmandje voor de oprit van Melief neergezet, gedumpt zonder een briefje of bewijs van herkomst. Wij vragen ons nog steeds af, hoe men hem in de vervoersbox gekregen heeft, want deze meneer laat het duidelijk middels bijten en krabben blijken als iets hem niet zint.

Op het laatste Zomerfeest verwondde hij 2 mensen en moesten we hem opsluiten.

Onbegrijpelijk als je weet, hoe hij de liefste lijkt, als hij begint met kopjes geven!



Adriaan

zou eigenlijk geslacht worden, maar de slachter vond hem een te leuk dier... hij belandde op een weitje, maar toen het weitje opgeheven werd, dreigde de slacht alsnog voor Adriaan...

De slachter belde Melief en zo werd Adriaan de eerste ezel die bij Melief kwam wonen.

Kort daarna kwam Helmut, een even oude ezelduin die ook ergens alleen op een weitje stond, ook bij Melief wonen en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk!



Een ex-legkip

We proberen regelmatig een groep legkippen van de slacht te redden. Als hennen na de leeftijd van een jaar minder gaan leggen, zijn ze niet meer economisch interessant. Veel van de dieren hebben bleke kammen door het ontbreken van daglicht. Ook is hun algehele conditie slecht, ze hebben rafelige veren of zelfs grotendeels geen veren.

Bij Melief komen ze weer helemaal bij en kunnen ze heerlijk zonnebaden en op het erf scharrelen in plaats van dat ze wandelende eierproductiemachines moeten zijn!





TER NAGEDACHTENIS AAN

Survivor

Kapot van verdriet hebben we op zondag 21 april onze liefste grote vriend Survivor in moeten laten slapen...



Al sinds het najaar had hij een kapotte plek aan zijn linker neusgat, die niet wilde helen doordat hij er steeds aan likte met zijn tong van schuurpapier. De wond, die langzamerhand een gat werd, werd op verschillende manieren behandeld, ook met antibiotica tegen vlees-etende bacteriën. Helaas werkte geen enkele behandeling en werd het alleen maar erger... de plek bestond uit korsten, ontvelde huid en wonden die bloedden als een schaafwond.

En Survivor ging zich er steeds ellendiger door voelen en ging steeds minder vaak met Isabella en Herma op de weide, waarschijnlijk ook omdat grazen met zijn neus op de grond hem pijn deed... Vrijdag was er zelfs een ader kapot gegaan en spoot het bloed uit zijn neus. Gelukkig ging het bloedvat vanzelf weer dicht en we besloten dat we Survivor maandag onder narcose zouden laten brengen om een stukje weefsel te kunnen laten onderzoeken. Maar op zondag spoot het bloed weer uit zijn neus en we besloten de dierenarts te laten komen. Wonder boven wonder kreeg Lothar hem apart opgesloten, zodat de dierenarts hem onder narcose kon brengen. Toen bleek dat Survivor in zijn neusholte een tumor had. Als dit weg geopereerd zou worden, zou een deel van zijn gezicht weg zijn. Een onmogelijke situatie dus... om hem verder lijden te besparen besloten we hem te laten gaan...

Survivor was met zijn majestueuze voorkomen één van de indrukwekkendste dieren bij Melief. Hij heeft ontelbaar veel mensen laten zien wat een vriendelijke, lieve dieren runderen zijn. Met zijn overlijden laat hij een groot gat achter, zowel op de boerderij als in ons hart.

We zijn heel dankbaar dat we Survivor 11 jaar lang een fijne stal met weide hebben mogen geven, nadat hij door Maren met een list bij een melkveehouder weggekocht was door "geïnteresseerden die hem wilden vetmessen". Hij zou 17 mei 12 jaar geworden zijn.

We zullen je voor altijd missen!





LOVE ANIMALS • LOVE ANIMALS • LOVE ANIMALS • LOVE ANIMALS • LOVE ANIMALS





WELKOM AMADEO & CHARISSA!

Nieuw leven bij Melief

Na de dood van Survivor zijn de koeien Isabella en Queen Herma nog onafscheidelijker dan voorheen... Dat de drie-eenheid verbroken was, zorgde bij ons voor een enorme leegte. Het gemis van Survivor is enorm. Toch lieten Isabella en Herma zien dat het leven doorgaat, door niet te treuren en gewoon iedere dag samen de wei op te gaan. En wie had gedacht dat zich al zo snel weer nieuw "runderleven" bij Melief zou aandienen...

Ons bereikte een bericht van iemand die tijdens het zoeken op Kleinanzeigen (de Duitse Marktplaats) een "dit interesseert u wellicht ook"-advertentie onder ogen had gekregen die haar niet meer losliet. Voor een minimaal bedrag werden er piepjonge kalfjes aangeboden. Bij navraag bleek dat het om uitgesorteerde, dus overtollige diertjes te gaan, die pas bij de melkveehouder geboren waren. Weggehaald bij hun moeder, omdat ze anders de melk zouden opdrinken die de boer wilde verkopen voor menselijke consumptie... Het grote drama van de melkindustrie. Inmiddels had de persoon de advertentie besproken met collega-dierenbeschermers en werd het plan opgevat een aantal kalfjes van hun noodlot te redden.

En daar kwam Melief in beeld. Want dieren redden betekent natuurlijk ook dat je ze een veilig thuis moet bieden. We besloten dat we dit aan 2 kalfjes konden geven. En zo werd de ruimte die Survivor letterlijk vrij gemaakt had met zijn overlijden, in het vooruitzicht gesteld aan stiertje Amadeo en koetje Charissa. Een trouwe vrijwilligster uit de Melief-familie hoorde het verhaal van de twee en bood aan de bevrijdings-

som voor hen te betalen, dus dat was ook direct geregeld! Op 7 juni gingen we op pad om Amadeo en Charissa op te halen.

Tot het moment van ophalen stonden ze bij het betreffende bedrijf naamloos, zonder moeder, in de groep met uitgesorteerde kalfjes.

Veel te mager en niet wetend wat hen te wachten stond, gingen ze mee in de aanhanger. Onwennig stonden ze samen in hun paardenbox vol met stro, nadat ze bij Melief, hun nieuwe, veilige thuis, aangekomen waren. Gelukkig kwam er al snel herkenning, in de vorm van de melkemma met speen, waarvan ze geleerd hadden dat hun eten daaruit komt, in plaats van, zoals het zou moeten zijn, uit de uier van hun moeder...

Amadeo en Charissa voelen zich steeds meer thuis en worden door het gaas nauwlettend in de gaten gehouden door Isabella, bij wie haar moedergevoelens duidelijk opgewekt zijn! We kunnen niet wachten totdat de kalfjes groot genoeg zijn om in de grote stal bij Isabella, Queen Herma, de geiten en de honden in te trekken!

Welkom Charissa en Amadeo!



AMADEO



CHARISSA



*vrienden voor
het leven*





IS DAT EEN GEDUMPTTE HAAN... OF...?

Dinsdag, in de middag... Onrust op de hanenweide...

Waar zitten ze met zijn allen achteraan...? Het bleek een jonge haan te zijn, die zojuist over het hek gezet leek te zijn. Voor de hanen die daar leven een indringer dus, die gelijk geëlimineerd moet worden. Hoe kunnen mensen zo dom zijn om een dier zo over het hek te zetten...? Deze jongen werd gelukkig door Lothar gered, maar het zou niet de eerste keer geweest zijn, dat een gedumpt dier het met de dood zou moeten bekopen...

Maar het verhaal bleek nog vreemder te worden. Want Lothar vond ook een dode volwassen haan op de wei, die niet uit onze groep kwam. Het dier was verwond en had dus de aanval van de vaste bewoners jammergenoeg niet overleefd... Opeens ging er een lichtje branden! Maandag hadden we een mail gekregen van iemand die vroeg of er in de afgelopen dagen jonge hennen en een haan bij ons gebracht waren. De dieren waren gestolen bij mensen een paar dorpen verderop. Marc had de mail negatief beantwoord, maar nam direct weer contact op met de schrijfster. De eigenaar kwam einde van de middag langs en kon bevestigen dat de dieren van hem waren! Maar als de dier bij Melief over het hek gegooid zou hebben, bleken er nog een paar vermist te zijn...

Zorgvuldig zochten we tussen weg en hanenweide, maar konden zo snel niets vinden in de dichte begroeiing... De volgende morgen liep Lothar alweer vroeg te kijken... en ja hoor, dit keer een jong hennetje, tussen de hanen! Gelukkig wist hij haar snel te vangen en in veiligheid te brengen. Helaas vond hij een zusje van haar dood in de hanenstal... De eigenaar en vooral zijn vader waren erg blij dat toch nog twee van de gestolen dieren gered waren... Tot op heden is de laatste vermiste hen nog niet opgedoken...

Of het een wraakactie was of dat het met overlast te maken had, de dief heeft een enorm domme actie uitgevoerd, die meerdere dieren op uiterst nare manier met hun leven hebben moeten bekopen...

Gelukkig zijn het hennetje en het haantje weer terug naar huis en heeft de eigenaar verzekerd dat ze daar tot hun (natuurlijke) dood mogen blijven.

KOSTELOOS MELIEF STEUNEN - VIA SPONSORKLIKS.COM

Hoe werkt gratis sponsoren? Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan onze stichting, zonder dat het jou een cent extra kost!

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com wordt gedaan en 75% van deze commissie wordt op onze bankrekening gestort!

Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert onze stichting hier direct van!

Lekker, gemakkelijk en anoniem

Ook bij elke pizzabestelling en hotelboeking ontvangen wij geld in de stichtingskas. Dus ga voor je volgende online aankoop langs onze website en klik op de SponsorKliks link.

Zowel wij als SponsorKliks weten niet wie er iets koopt en wat er gekocht wordt. Je hoeft je niet te registreren, je hoeft niet in te loggen en jouw persoonsgegevens blijven bij de webwinkel waar je iets koopt.

Transacties en inkomsten bekijken

Vul op SponsorKliks.com je e-mailadres in en je krijgt toegang tot het transactieoverzicht van onze stichting. Je ontvangt dan ook maandelijks een update van onze inkomsten.

Download de SponsorKliks APP

Nooit meer SponsorKliks vergeten! Download de SponsorKliks APP en selecteer onze stichting. Via de app kom je ook direct op het transactieoverzicht en ontvang je een notificatie als er nieuwe commissie is binnengekomen.

Een selectie van winkels in het SponsorKliks winkelcentrum: Coolblue, Thuisbezorgd, Bol, Media Markt, Greetz, Expedia, About You, Zooplus, HEMA

Meer informatie vind je op sponsorkliks.com



EEN JAAR VOL DIERENLIEFDE: DE JAARKALENDER 2025

Bestel nu onze mooie nieuwe jaarkalender 2025 in onze webshop!!

Dit jaar heeft de fotograaf Werner Scholz, die in het verleden al vele prachtige foto's van Melief-dieren maakte, weer vele persoonlijkheden op beeld vastgelegd.

Deze foto's zijn vervolgens weer door grafisch vormgeefster Katharina Hofmann samengevoegd in een mooi en praktisch design.

Hiermee is de jaarkalender een geweldig cadeau, als kerstcadeau, voor een jarige of zomaar. En natuurlijk gewoon voor jezelf!

Dus ga snel naar meliefanimalsanctuary.org





GROOT PROJECT: DE NIEUWE OMHEINING OM DE MELIEF-DIEREN TEGEN DE WOLF TE BESCHERMEN

6n juni is er eindelijk begonnen aan de vervanging van alle omheiningen van de weides bij Melief. Zo'n groot, ingrijpend en duur project heeft altijd een hoop voeten in aarde, van aanvragen van offertes en in dit geval ook subsidie in verband met bescherming van de Melief-dieren tegen indringen van de wolf, tot het werven van donaties en fondsen om de bouw financieel mogelijk te maken.

Vervolgens moet het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen het wat betreft het weer en andere opdrachten ook in kunnen plannen. Maar we zijn ontzettend blij dat als jullie deze nieuwsbrief lezen, alle weides weer een dichte, stabiele omheining met goed werkend schrikdraad hebben, zodat de Melief-dieren op het terrein blijven en ongenode gasten, met behulp van de kuddebewakers natuurlijk, buiten het terrein gehouden kunnen worden!

Iedereen die hieraan bijgedragen heeft met (extra) donaties en de fondsen van DierenLot en Abri voor Dieren willen we, namens de dieren, enorm bedanken om dit mogelijk te maken!



NALATEN?

Melief bestaat volledig van donaties en giften. Maar wist je dat je Melief ook kunt laten delen in je nalatenschap?

Er zijn twee manieren van nalaten, namelijk via een legaat of via een erfstelling. Een legaat is meestal een vast geldbedrag of een bepaald object zoals een woning of stuk grond. Een erfstelling kan een deel of de gehele nalatenschap zijn.

Melief wordt dan – naast eventuele familie of vrienden – erfgenaam.

Bij de notaris een testament op laten maken waarin (ook) Melief begunstigd wordt, helpt ons, samen met donaties en giften, om ons in te kunnen blijven zetten voor de dieren!





MIJN ADOPTIE OP AFSTAND

Ik ondersteun Stichting Melief graag met (s.v.p. keus doorhalen en/of aankruisen en aantal en totaalbedrag invullen):

de adoptie op afstand van ___ klein dier / kleine dieren:

- ___ kip ___ haan ___ eend
- ___ duif ___ volièrevogel
- ___ konijn ___ cavia

voor een **maandelijkse donatie van € 7,50 per dier =**
in totaal € ____,__ per maand

Naam van dier(en): _____

de adoptie op afstand van ___ groot dier / groot dier:

- ___ hond ___ kat ___ gans ___ zwaan
- ___ pauw ___ geit ___ schaap ___ pony
- ___ ezel ___ rund ___ varken ___ mini-varken

voor een **maandelijkse donatie van € 15,00 per dier =**
in totaal € ____,__ per maand

Naam van dier(en): _____

MIJN DONATIE PER MAAND / JAAR

- 2,- € per maand 4,- € per maand 6,- € per maand
- ___ € per maand
- 20,- € per jaar 40,- € per jaar 60,- € per jaar
- ___ € per jaar

MIJN CONTACTGEGEVENS

Naam Voornaam

Straat

Postcode/ Woonplaats Land

E-mailadres

LOVE ANIMALS: ONZE SHIRTS & TASSEN VOOR HET GOEDE DOEL

Op de voorkant staat in stoer lettertype de tekst Love Animals. De achterkant wordt gesierd door een liefdevolle illustratie van Melief-vriendin Inez.

De shirts zijn gemaakt van bio-katoen, dragen het GOTS-keurmerk en zijn vegan bedrukt. De opbrengst is voor de dieren!

Bestellen via meliefanimalsanctuary.org



Over ons

Stichting Melief is opgericht in 2003 en zet zich in voor dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden. Als er geen andere oplossing voor het dier in nood is, kijken wij of we het een permanent onderkomen kunnen geven.

Aangezien de meeste dieren die bij ons opgenomen worden vaak al veel ellende hebben meegemaakt, mogen ze de rest van hun leven in de opvang blijven wonen, te midden van hun soortgenoten.

Ze worden, indien nodig, medisch verzorgd en kunnen in alle rust revalideren en weer tot zichzelf komen.

De inmiddels ruim 1250 dieren leven in een voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving van bijna 4 hectare op een boerderij in het Duitse Sögel, een half uur over de grens ter hoogte van Emmen.

Een groot deel van het werk wordt door vrijwilligers verricht en de opvang wordt volledig gefinancierd door donaties en giften.





Graag in een voldoende gefrankeerde envelop verzenden

ONTVANGER

Stichting Melief
Postbus 35
6666 ZG Heteren



DOORLOPENDE MACTIGING SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Melief doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens financiële ondersteuning in de vorm van een periodieke donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Melief. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bank

Rekeningnummer IBAN

BIC (indien niet NL)

Plaats/Datum

Handtekening

Stichting Melief · Postbus 35 · 6666 ZG Heteren · Nederland
Incassant ID: NL6ZZZZ243497330000
Kenmerk machtiging: wordt per brief medegedeeld

*Nieuwsbrief gelezen?
Geef hem door! :-)*



Stichting Melief

Postbus 35 · 6666 ZG Heteren

Bezoekadres

Friesenweg 5 · 49751 Sögel · DE

Tel. +49 5952 . 200657

info@meliefanimalsanctuary.org
www.meliefanimalsanctuary.org

Donaties en giften

Triodos Bank

IBAN NL48 TRIO 0212 1714 45

BIC TRIONL2U

t.n.v. Stichting Melief

Meer informatie via



Bezoekers zijn welkom

Zaterdags 14.00-16.00 uur

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Marc Winters en Katharina Hofmann. De nieuwsbrief komt twee keer per jaar uit en wordt verstuurd aan mensen die Stichting Melief, op welke manier dan ook, steunen, of wordt ter promotie uitgedeeld. Voor het gebruik van de foto's hebben we toestemming van de makers. Foto's Cover, blz. 10, 12-13, 15: Werner Scholz · Design: Katharina Hofmann

because every animal deserves to live